

Naam van gedichtenalbum : De eerste 30

Kinderen

De Roos, een mooie school.

Niet te stil of te druk.

Kleine kindjes lopen door de gang,

ik zie ze stampen en ze zeggen van alles door elkaar.

Maar ze kunnen ook goed stil zijn.

Ik ben blij dat ik op de Roos zit een niet te stil of te drukke school.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Mijn school

De Roos, je kent hem wel,

hij staat bekend om zijn mooie geurende bloem,

maar ook om zijn leuke school.

Altijd gezellig en hij staat open voor nieuwe ideeën,

ik zit erop en ben nooit ongelukkig.

Altijd de zon die schijnt op de daken,

nooit rouwen wij hier.

En iedereen gelooft in zich zelf.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Herinneringen

Alle dingen die men meemaakt zijn verschillend.

Maar wat als ze niet verschillend zijn?

Is men dan gelukkig?

Nee, want als men hetzelfde heeft,
zou men niet gelukkig zijn.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Donker

De wind waait zachtjes heen en weer.

Het is een mooie dag voel ik, ik kan het alleen voelen,
want zien kan ik niet.

Ik voel om me heen het lijkt alsof ik vlieg.

Dan doe ik mijn ogen dicht dan voel ik dat ik val,
en of er een einde aan zal komen weet ik niet.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Zomer

Mijn verlangen is sterk naar de Zomer.

Ik wacht op de warme zon die mijn gezicht streelt,
en ik wacht op de langere dagen.

Wachten duurt lang maar de Zomer komt snel.

Geschreven door Senakirfa Abraham 1999-

Vuur & water

Vuur is een groot gevaar,

Het neemt je mee als je niet oppast.

Jij kan het vuur ook wegnemen,
met water.

Vuur en water gaan met elkaar op de vuist.

Dus laat het vuur jou niet wegnemen,

maar neem het zelf weg.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

The Black Stars

Ghana, ik heb er geen woorden voor.

Vredig en rustig is het daar.

Ik wil er snel naar toe,

mijn familie zien,

dat is mijn droom ik weet dat ik er ooit weer naartoe zal gaan.

Dan ben ik elke dag blij,

en daar komt geen einde aan.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Samen

Mijn liefde is sterk voor jou.

Ik wil altijd bij je zijn.

Jij en ik voor altijd,

ik ga nooit weg,

jij hoop ik ook niet.

Alle goede dingen gaan nooit weg,

want wij zijn samen.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Vrede

Vrede, het allermooiste wat er bestaat.

Ik kijk goed naar de wereld,

Vrede vind je overal,

maar oorlog ook.

Vrede vind je ,
maar zelf straal je het ook uit.

Vrede geef je niet door,
dat ben je zelf.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Hier & Nu

Hier & nu is niet vroeger of later,
nee het is nu.

Geniet van wat je nu doet,
denk niet aan alle vreselijke dingen van vroeger.

Vroeger was ik jonger,
nu ben ik ouder en wijzer.

Kijk goed naar jezelf en verander niet,
je bent mooi zoals je bent.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Iedereen

Problemen heeft iedereen,
ik ook.

Iedereen draagt een masker,
een masker dat blijdschap en vreugde uitstraalt.

Nooit is het een masker van verdriet,
iedereen lijkt wel van steen,
niemand laat wat los.

Iedereen denkt blij hoe wordt ik dat?

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Bijna

De wereld is klein,
maar ook groot.

Alle soorten mensen door elkaar heen.

Ik zit er ook tussen alleen ben ik niet zo opvallend.

Ik ben niet alleen,

iedereen die om mij geeft staat om mij heen.

Daarom ben ik bijna gelukkig.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Gekken

Popsterren zijn van die mensen van wie je zegt :

Wauw!

Ik ben van wie je zegt :

Ken ik jou?!

Maar waarom zou ik net zo worden als die posterren
dat zijn vaak van die rondlopende gekken.

Dus blijf ik zoals ik ben normaal en niet gek!

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Gevoelens

Auw is voor pijn,

een traan is voor verdriet,

en een glimlach is voor blijdschap,

of toch niet?

Iedereen is anders zoals je ziet.

Ook als het om gevoelens gaat.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Ooit

Als ik uit mijn raam kijk,
denk ik wat is het hier toch mooi,
ik wil nooit meer weg.

Maar op sommige dagen wil ik wegvliegen zonder hoogtevrees,
en doen wat ik wil.

Maar dat kan niet,
Misschien ooit wel.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Verliefd

Ik ben verliefd,
wat een raar gevoel

Ik ben verliefd,
Ik eet niet meer.

Ik ben verliefd,
ik slaap niet meer.

Ik ben verliefd,
en nu weet ik het zeker verliefd zijn is heel normaal.
Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Oma & Ik

Ik loop over straat met u aan mijn zijde.
Iedereen om ons heen lacht,

maar als ik me omdraai is alles treurig.
Gelukkig bent u er.
Nu voel ik me weer stralen,
ik blijf altijd bij u.
We lopen als vrolijke mensen,
en we zijn gelukkig daar komt geen einde aan!
Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Mijn Maan

De Maan zo mooi,
haar gloed verlicht mijn hart.
De volle Maan is het mooist,
dan is de Maan op haar best.
Mooi donker met de sterren om haar heen.
Zij verlicht de sterren,
en de sterren verlichten haar.
Kraaters daar zijn er veel van op de Maan,
maar dat maakt niet uit.
De Maan is altijd mooi.
Ooit, ja ooit zal ik op de Maan staan.
Dan is mijn wens vervuld.
Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Veranderen

Ik ben veranderd,
ik voel me anders.
Waarom weet ik niet.
Anders dan anderen ben ik niet.

De binnenkant is hetzelfde,
maar de buitenkant...

Is die anders?

Ik vind van niet.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Zusje

Mijn zusje is het belang-
rijkste in mijn leven.

Zonder haar kan ik niet,
wij houden van elkaar.

Haar laten stikken doe en kan ik niet.

Wij zijn samen en zullen dat blijven.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Fijn

Koud voel ik me vaak van-
binnen.

Zo anders, hol lijkt het wel.

Ik vind het ook niet erg om me af-

te sluiten van de rest,

dat doe ik met mijn ver-
trouwde mobiel en ordopjes.

Dat voelt fijn,

zo alleen zijn.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Hobby's

Gedichten schrijven is het fijnste wat ik doe,
maar dansen ook.

Dan voel ik me mezelf.

Dan is alles anders ,

leeg voelt het.

Beter dan in de werkelijkheid.

Zo houd ik het liever.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Schreeuwen

Schreeuwen heeft vele betekenissen.

Iedereen doet het,

van blijdschap ,

boosheid of verdriet.

Niks veranderd zelfs het schreeuwen niet.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Anders

Zo ben ik blij zo ook weer niet.

Alles is ingewikkeld,

je weet nooit wat er gebeurt,

en dat is jammer.

Belangrijk is dat we alles bijhouden,

dan weten we wat er nu gebeurt.

Dan hoeven we later ook geen spijt te hebben.

Dan verloopt alles misschien ook beter.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Geheimen

Geheimen dragen we als een grote zware deken op ons.
Zo gaat het totdat de deken zo zwaar wordt dat
we het niet meer aan kunnen.

We storten in we moeten de geheimen vertellen,
maar de vraag is aan wie,
wie is te vertrouwen?

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Talen

Alle woorden op de wereld betekenen iets,
al is het nou Chinees, Engels of Arabisch,
maar praten is niet de enige taal,
gebaren taal is er ook.

Zo kan iedereen meedoen met een gesprek.
Zo is iedereen gelukkig.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Hetzelfde

Het weer is net als het leven,
het weer kan zomaar omslaan net als het leven.
Dan veranderd alles,
maar het komt ook weer goed.

Vaak duurt het lang maar het komt goed.

Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Controle

Rust dat is wat ik zoek,

alles gaat anders dan dat ik wil.
Ik probeer het te verbergen,
maar dat is moeilijk.
Alles gaat fout.
Dus ik wacht tot ik weer controle heb over alles.
Geschreven door : Senakirfa Abraham 1999-

Dromen

Mijn droom is gaan en staan waar ik wil,
alleen zijn daar hou ik van.
Met mensen om me heen voel ik me niet op mijn gemak.
Ik kijk goed uit met wie ik praat ,
en met wie niet.
Zo loop ik rond.

