

# ONZE NIEUWE SCHOOL

## NIEUWSBRIEF



Nieuwsbrief 4, 11 januari 2019

Op 11 december jongstleden is de klankbordgroep van ouders op de Narcis Querido bijeengekomen. Aan de leden van de Klankbordgroep was gevraagd na te denken over ieders beeld van 'de ideale school' en dit beeld aan elkaar te presenteren. Het werd daardoor een zeer geïnspireerde avond met allerlei wensen, ideeën, (droom-)beelden en plannen voor de ideale school. De ene ouder had heel veel ideeën over de inrichting en het meubilair, bij de ander lag de nadruk veel meer op het soort onderwijs en andere ouders hadden juist prachtige beelden over het ideale schoolgebouw. Ook werd er veel gesproken over duurzaamheid en groen (in- en om de school). Daarnaast was er veel aandacht voor het feit dat ieder kind anders leert en daardoor ook weer een andere omgeving nodig heeft. De een leert goed door te bewegen, de ander door juist lekker op kussens te gaan liggen. Het ene kind heeft levendigheid nodig en het andere kind juist rust. Het zijn allemaal ingrediënten die we meenemen in de ontwikkeling van de school.



Mijn naam is Marieke Roosen moeder van Nick uit groep 3/4 van de Narcis Queridoschool. We zijn nu twee keer bij elkaar geweest als klankbordgroep en het is leuk om te zien dat we als ouders van beide scholen in grote lijnen hetzelfde voor ogen hebben voor onze kinderen. School moet een fijne plek zijn waar alle kinderen zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau en tempo. In de eerste sessie hebben Jolanda Buitenhuis en Gert Geertsma ons de plannen voorgelegd voor de nieuwe school. Daarna kregen we de opdracht mee om na te denken over wat voor ons de ideale school zou zijn, onze 'droomschool'. Daar kwamen mooie ideeën uit voort: een glijbaan naast de trap in school, buiten lesgeven, groen op het dak en een water terugwin systeem vanaf het dak, multifunctionele ruimtes, een open en licht gebouw, bureaus voor de leerlingen om aan te staan, of zelfs met een fiets eronder. Al onze ideeën worden meegenomen in het ontwerp en ontwikkeling van de nieuwe school. Ik vind het erg leuk om bij dit proces betrokken te zijn. Het komt niet vaak voor dat je als ouder mag meedenken over het ontwerp van het schoolgebouw en de onderwijsmethode van de school van je kind. Dus als je denkt: dat lijkt mij ook leuk, meld je aan bij Jolanda of Gert, we kunnen nog wat hulp gebruiken in de klankbordgroep!