

# ONZE NIEUWE SCHOOL

## NIEUWSBRIEF



Nieuwsbrief 2, november 2018

Op woensdag 10 oktober om 19.30 hebben we met acht ouders van de Narcis Querido en De Roos, die zich aangemeld hebben voor de klankbordgroep, gesproken over plan van aanpak voor Onze Nieuwe School (ONS). Na een inleiding over het plan (wat iedereen toegestuurd heeft gekregen) was er ruimte voor vragen en discussie. Daarna hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de rol van de klankbordgroep. Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt:

1. Alle klankbordgroepleden maken een schets van hun ideale school (droombeelden) en presenteren dat aan elkaar op 11 december.
2. De droombeelden van de klankbordgroepleden worden tentoongesteld in de scholen.
3. De klankbordgroep denkt en doet mee aan het proces om onze nieuwe school te maken.
4. De klankbordgroep gaat meedenken over hoe we tot een naam voor onze nieuwe school komen.
5. Leerkrachten worden voor de vergaderingen van de klankbordgroep uitgenodigd om hun ervaringen te delen.

**U kunt zich nog steeds aanmelden voor de klankbordgroep via de dit mailadres [onzenuweschool@obs-deroos.nl](mailto:onzenuweschool@obs-deroos.nl).**

### **Ouders over onze nieuwe school.**

Elke keer vragen we ouders iets te schrijven over hoe zij de ontwikkeling naar onze nieuwe school ervaren. Als eerste Barbara Corstjens, moeder van Gabriël, groep 1-2A op De Roos en lid van de klankbordgroep.

*Voor ons is school een verlengstuk van de opvoeding die wij onze zoon thuis meegeven. Daarnaast brengt hij er een groot deel van zijn tijd door. Ik vind het daarom heel belangrijk om betrokken te zijn bij dit belangrijke onderdeel in zijn leven.*

*De keuze voor De Roos hebben wij heel bewust en al vroeg gemaakt (al twee jaar voordat Gabriël 4 werd) omdat wij de doorstroom van voorschool naar basisschool vloeiend wilden laten verlopen voor hem. Hij zat net een paar maanden op school toen wij hoorden dat er een fusie met de Narcis Querido in het verschiet ligt. Ik vond het meteen belangrijk om daarbij betrokken te zijn en heb me na de zomer aangemeld bij de klankbordgroep. Inmiddels hebben we onze eerste bijeenkomst gehad en komen we voor de kerst weer bij elkaar om onze dromen met elkaar te delen. Ik vind het prettig om informatie direct uit de bron te krijgen en niet 'van horen zeggen'. Daarnaast is het lidmaatschap van de klankbordgroep DE kans om actief mee te kunnen denken over hoe de toekomstige school eruit komt te zien. En dat doe ik liever dan afwachten wat het gaat worden en dan pas bepalen of dat nog bij ons past of niet.*